

Vrijheid – vroeger hadden we er nog doden voor over....

Een herdenking onvrijheid in 2020, 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog door politiek commentator Philippe Blankert – 5 mei 2020

Als we aan geschiedenis denken, vinden we het vanzelfsprekend dat in tal van oorlogssituaties voor de vrijheid gevochten moet worden, en dat er doden vallen. Zeker ook nog bij de strijdmethodes van WO 2 voor de atoombom.

Op 4 mei 2020 worden altijd de doden, 'gevallen' geëerd. Ik vind dit wat kortzichtig; buiten de overledenen is er veel andere ellende geweest, bij overlevenden. Die ellende wordt bij de herdenking op 4 mei altijd vergeten: het moeten onderduiken, de angsten, roof, het totale gebrek aan vrijheid, financiële ramspoed, eenzaamheid, ziekten die men overleeft maar die wel jarenlang de levenskwaliteit hebben verminderd. Onze MP Rutte vergeet bij de herdenking altijd deze 'overige ellende': hij denkt binair, 'dood is ellende, en de rest mag blij zijn dat die leeft'. Het moeten leven in onvrijheid wordt op 4 mei nooit herdacht.

Intussen is de oorlogsvoering behoorlijk veranderd: weinigen hoeven te strijden en te sterven aan het front. De aanvallen gaan over de lucht, en met drones. De meeste kans op dood heeft men nog als men belegerd is en er voedsel- en medicijntekort is, of als men als burger gebombardeerd wordt als 'collaterale schade' van een gerichte aanslag op een vijandig doel.

Bevreemdend is dat heden ten dage kritiek komt op het omkomen van burgerslachtoffers: die vallen toch bij elke oorlog? En de huidige oorlogsvoering is zo precies mogelijk, er vallen bij een oorlog minder collaterale doden dan ooit tevoren.

Nog vreemder is de opstelling bij het uitbreken van een virus: dan gaan moraalridders (maar economisch gezien: wel nitwits) beweren 'dat elke dode er een teveel is'. Bij nul economie gaat iedereen dood, en degenen die beweren dat 'volksgezondheid altijd boven economie gaat' hebben zelf steevast een vast salaris dat geen cent onder Corona hoeft te lijden. Het onware cliché is ook enkele jaren gebruikt bij verkeersdoden: 'elke verkeersdode is er een teveel'. Als dat zo is, moet men alle verkeer stilleggen.

Hedendaagse politici zijn ook zelden geschoold in filosofie: namen als Mills en Bentham zijn hen onbekend, inclusief hun adagio van 'zo groot mogelijk geluk voor de meesten'.

De strijd tegen de asmogendheden is juist gevoerd ten behoeve van 'zo groot mogelijk geluk voor de meesten'. Men wist dat er miljoenen doden zouden vallen in de strijd; maar het zou de vrijheid van miljarden mensen ten goede komen.

Iets soortgelijks is tegenwoordig aan de hand met het Coronavirus. Als een virale denkfout verspreidt zich de gedachte: 'elke dode is er een teveel', en tegelijk vinden politici (MP Rutte, van de partij voor Vrede VRIJHEID Democratie) voorop dat alle vrijheid moet worden ingeperkt zolang per dag tientallen mensen aan het virus overlijden. Het is een collectieve psychose die onze MP aanvoert: vanwege enkele tientallen doden per dag in Nederland aan Corona, overigens bij mensen die ouder zijn dan 70 en reeds meerdere ziekten hebben, moeten 17 miljoen mensen in onvrijheid leven, en een in de wereldgeschiedenis ongekende economische recessie dulden (groter dan de Great Depression). Het laat mij niet anders te concluderen dat de gemiddelde Nederlander totaal geen nuchterheid bezit, en achter elke hype aanloopt. Wat onze MP Rutte betreft: het is duidelijk dat

vrijheid voor 17 miljoen voor hem ondergeschikt is aan bijna elke dode. Onze MP vecht totaal niet voor vrijheid – hij geniet van de angst(terreur) en die men kan inboezemen door het volk een collectieve angsthype in te boezemen. Hij bewandelt met zijn ‘terreur van de angst’ zeer asociaal gedrag richting de levende 17 miljoen Nederlanders, en gebruikt hetzelfde machtsmiddel als bekende ‘leiders’ uit de wereldgeschiedenis om de komende verkiezingen te winnen. Protesten tegen de coronahype zijn ook al verboden: zijn we niet slechter af dan in het communisme? Uitgerekend 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog blijken wij een leider te hebben die niets om vrijheid geeft, geen dode tolereert en elke demonstratie ertegen verbiedt. Hij gaat daarbij bewust voorbij aan de voorbeelden van Denemarken en Zweden, die het volk bijna alle vrijheid gunnen en qua Corona niet slechter scoren dan Nederland. Vandaar mijn overtuiging dat MP Rutte bewust kiest voor de terreur van de angst, en een ‘premierbonus’ na afloop bij de Kamerverkiezingen in maart 2021.

Het is in zekere zin een collectieve schaamte dat Nederland zich niet bewust is van haar collectieve gekte, haar verraad aan de vrijheid, en van de vrijheidszonderdrukking haar leider.

Betreurenswaardig dat 75 jaar na de oorlog elk besef dat je moet vechten, en doden (voor de vrijheid van vele anderen) moet toelaten, totaal verdwenen is. 4 en 5 mei 2020 zijn het beschamende en trieste dieptepunt van onvrijheid, 75 jaar na de wereldoorlog.

Enkele tientallen sterfgevallen per dag (van zeer seniore mensen, met altijd meerdere ziektebeelden) wegen naar mijn steevaste overtuiging niet op het opleggen van onvrijheid en miljarden rampspoed aan miljoenen medewerkers die van marktorganisaties afhankelijk zijn.

Bron:

Ontwikkeling Coronavirus Nederland:

<https://www.arcgis.com/apps/opdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251>